



Ik begon de kabbalistische bomen ongeveer 2 jaar geleden te beklimmen en heb daar veel gezien en meegemaakt; De levensboom met de sephirotische sferen heb ik meerdere malen bezocht, maar de doodsboom heb ik helaas niet af kunnen ronden. Voor degenen die niet weten wat de bomen zijn, in het kort zijn die dimensies, oftewel spirituele sferen die de aspecten van het universum weerspiegelen zoals God die heeft geordend. Mars bijvoorbeeld word Geburah genoemd en vertegenwoordigt de ernst en afstraffing van God; deze sfeer domineert alle vernietigende krachten binnen de wereld. Jupiter word Chesed genoemd en vertegenwoordigt de genade van God, voorspoed en sympathie.

De doodsboom is de opposerende sfeerstelsel met vernietigende krachten; de sfeer die Uranus opposeert oftewel Kether, vertegenwoordigt onenigheid waar Uranus eenheid weerspiegelt als voorbeeld. Deze boom word ook de "Sitra Ahra" genoemd in het Hebreeuws.

- Alle sferen worden geregeerd door een entiteit door God toegewezen; een Engel of een Demon als voorbeeld.

Mijn ervaringen bij het beklimmen van de Levensboom was heel aangenaam; ik werd begroet door de regeerders en de sferen waren ook mensvriendelijk; De Zon zag eruit als een paradijselijk landschap met rivieren, evenals Mercurius, maar met Kastelen. Jupiter, een woestijn met Oases hier & daar, de Maan een nachtelijk landschap bestaande uit water voor 90%, met kleine eilanden af & toe en ga zo maar door.

De doodsboom was eng en vol met afschuwelijke wezens voor het grootste deel; De sfeer die de Zon opposeert is pikdonker en je ziet geen hand voor ogen; de regeerder, Belphegor, was goed genoeg om een lichtpunt voor mij aan te doen zodat ik kon zien waar ik naartoe ging. De sfeer die Mars opposeert is een vulkaan-achtig landschap, etc.

Toegang verschaffen tot deze sferen was gedaan en/ of verricht door mij via Astraal rijzen. De beoefenaar hoort zichzelf een deur te visualiseren doe tot de dimensie leid en erdoorheen gaan, voor heen en terug reizen. Zie beide bomen afgebeeld beneden, levensboom links en doodsboom rechts.



Delen

- [Tweet](#)
- [WhatsApp](#)
- [E-mail](#)

