



Ik zal de geest Aciel naar voren brengen, een demon oftewel gevallen engel die afkomstig is uit de Duitse occult scene, specifiek het magische werkboek genaamd “Magia Naturalis et Innaturalis” van [Johannes Faust](#). Aciel is naar vermeld een Zonne demon en word in de gaten gehouden en gemonitord door de Aartsengel Raphael. Zijn specialiteit ligt in het vergaren van rijkdom.

Ik heb Aciel opgeroepen en Hij verscheen als een Leeuw die soms grijs gekleurd was en soms een normale gekleurde leeuw; hij verscheen ook heel even als een [Sphinx](#) de eerste keer. Zijn talent ligt inderdaad in rijkdom, maar hij werkt op een dwangvolle manier en het nadeel daarvan is dat de tovenaer die zijn hulp inroept onfortuinlijke dingen mee kan maken in de zin van ongelukken en dergelijke. Hij spreekt met een kalme, geruststellende stem maar zijn energie kan ook opslokkend zijn. Hij vertelde me dat hij tot de orde der machten behoorde, de 2de rang der engelen. Een drukkerij die een tot het engels vertaalde versie van het boek met Aciel erin vrijgeeft is [hier](#).





Delen

- [Tweet](#)
 - [WhatsApp](#)
 - [Telegram](#)
 - 
 - [E-mail](#)
-