



De elfde geest uit het magisch werkboek, de Goetia, is Sitri; er wordt gezegd daarin dat Hij verschijnt als een luipaard met engelvleugels en heeft als specialiteit liefde en seks. Ik heb Sitri als zakenpartner en goede vriend reeds een geruime tijd gehad, en heb al een tijd met hem gewerkt in verschillende instanties. De gedaante klopt, maar per vandaag (in feite, enkele uren geleden) heeft hij me zijn mensenvorm getoond, en dat was van een engel met witte vleugels die een oranje-blauwe robe aanhad met donkere sandalen.

Sitri correspondeert met het horoscoop teken tweeling en valt dus onder Mercurius; ik heb voor mezelf en zowel voor klanten Sitri opgeroepen en geen klachten- Hij doet z'n best heel erg en beïnvloed mensen om zodoende zijn doel te bereiken, dus gebaseerd op z'n correspondenties is liefde- en seks niet het enige dat hij kan. Ik werd misselijk enkele keren toen ik hem opriep en Sitri kan intens zijn in het begin, met een schorre stem. In mensenvorm/ engelvorm heeft hij een normale stem. Hij gaf me door dat aangezien hij van de Zon ook houdt, die ook als correspondentie gebruikt kan worden. Hij is een van de weinige Mercuriele geesten die ik ken die zware energie in m'n handen achterlaat na een oproeping. Behoorde tot de Orde de Engelen. **Beschrijving van hun:**

*“De “engelen” of malakhim, dat wil zeggen de “gewone” engelen (γγελοι, pl. Van γγελος, angelos, dat wil zeggen boodschapper of gezant), zijn de laagste orde van de engelen, en de meest erkende. Zij zijn degenen die het meest bezighouden met de zaken van levende dingen. Binnen de categorie van de engelen zijn er veel verschillende soorten, met verschillende functies. De engelen worden als boodschappers naar de mensheid gestuurd. Persoonlijke beschermengelen komen uit deze klasse”*

Zegel Sitri:



---

## Delen

- [Tweet](#)
  - [WhatsApp](#)
  - [Telegram](#)
  - [Pin it](#)
  - [E-mail](#)
-