



Het was niet al te lang geleden dat ik de aartsengel Raziel heb opgeroepen met als doel sterker te worden als een tovenaar; in het kort is Hij de regeerder van de sfeer Chokmah, waaraan de planeet Neptunus word gekoppeld. Zijn naam betekent “geheimen van God” . Hij specialiseert in alles dat te maken heeft met psychische krachten en helderziende/horende kwaliteiten.

Toen ik Hem opriep, verscheen Hij als een man in het blauw gekleed met een doornenkroon, net als Christus; Hij zag er ouder uit dan ik gewend ben van andere engelen in de zin van uiterlijk en hij leek meer op een indiaan dan een blanke. Het ritueel was een succes, hetgeen telde voor mij: Ik werd inderdaad sterker en terwijl ik dit aan het schrijven ben, heb ik hem reeds 3 keren opgeroepen voor opvoering. Mijn psychische zintuigen zijn veel sterker en ik bouw banden met degenen die ik werk/ oproep veel sneller op. Zie zegel beneden:



Dus als je zelfverheerlijking wil in de esoterische zin, antwoorden tot de geheimen van de wereld/ het universum, helderziendheid wil op hoge schaal...Hij is een der eerste keuzes.

Delen

- [Tweet](#)
- [WhatsApp](#)



- [E-mail](#)
-